

Water ja, maar water met bruis. Daarmee kan je het boek 'Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg' goed vergelijken.

Zijn zoektocht naar bronnen om voluit en gelukkiger te leven, start auteur **Jean Mossoux** op het internet. Hij volgt de paden van Google en andere zoekmachines. Bij de aanvang van zijn speurtocht is hij ontgoocheld: hij stoot steeds weer op de figuur van Jezus van Nazaret "die tweeduizend jaar oude bekende onbekende die bovendien aan het devalueren is".

Met wat scepticisme neemt hij toch een aantal teksten van ooggetuige en verslaggever Matteüs onder de loep. Dat doet Mossoux op een originele, beklivende en vaak humoristische manier. Eén ding staat vast: je hebt als lezer deze verhalen nog nooit zo bekeken en geïnterpreteerd. De teksten blijken bovendien actueel en buitengewoon uitdagend! Lees dit boek en je wordt bitzuist: een woord dat niet meer uit je geheugen te wissen valt.

Jean Mossoux is betrokken bij start-ups, begeleidt familiebedrijven en ondersteunt projecten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij is docent aan de universiteit en gelooft in de kracht van interactieve workshops. Zo komt hij in contact met 'jongeren van 11 tot 97 jaar'. Hij publiceerde al verscheidene boeken over ondernemerschap en het nemen van beslissingen.

ISBN 978-90-8528-369-0
9 789085 283690



JEAN MOSSOUX

JEAN MOSSOUX

GENOEG

Genoeg!

Gooi het eens
over een andere boeg

halewijn